

Activiteitenverslag

Stichting Hoekstraat 11



Boekjaar 2017

Stichting Hoekstraat 11 biedt middels de exploitatie van de Hoekstraat 11 als locatie een ontmoetingsplaats voor de jeugd. Wij delen de liefde van Jezus uit, Hij staat daarmee centraal. De stichting wil evangelisatiewerk in Bunschoten-Spakenburg promoten en ondersteunen in de breedste zin van het woord.

Wij bieden daarnaast voorlichting aan jongeren over alle soorten van verslaving. Daarnaast het ontplooiën van acties gericht op het specifiek tegengaan van verslaving bij jongeren. om dit doel te bereiken organiseert de Stichting bijeenkomsten en stelt ze haar deuren letterlijk open voor jongeren. Wij willen op een laagdrempelige wijze een relatie aangaan met de jeugd, gebaseerd op relatie om zo de doelstellingen te bereiken.

De Stichting Hoekstraat 11 dient hiermee het algemeen belang en wil graag samenwerken met andere stichtingen met vergelijkbare doelstellingen. De ontmoetingsplaats is een hulpmiddel in voorlichting en dat wordt bereikt door de keuze van een locatie midden in het uitgaansgebied.

De aandacht voor de jongeren krijgt daarmee de volledige focus. Niet voor de jeugd, maar met de jeugd!

De volgende activiteiten hebben in 2017 plaats gevonden in de Hoekstraat 11

Vissers voor mensen

Elke tweede zaterdag van de maand gaat een groep mensen het evangelie uitdelen aan de bezoekers van de verschillende horecagelegenheden in de Hoekstraat. De Hoekstraat is dan open vanaf 22.30 tot ongeveer 02.00/03.00 uur. Er vinden gesprekken plaats over het geloof of jongeren komen gewoon even uitrusten.

Andersom

Ongeveer 1 x per maand komen Ellemieke Tempelaar en haar compagnon samen om met LHTB-ers te praten over hun geloof, christenzijn en LHTB-er zijn. Doel is om de jongeren die ontdekken dat ze anders geaard zijn, dicht bij Jezus te houden. Ook is er ongeveer 1 x per 2 maanden voorlichting voor mensen die in de kerk werken.

Sprank

Stichting Sprank heeft dit jaar gesprekken gevoerd met haar bewoners en vertegenwoordigers van de bewoners voor het inrichten van hun nieuwe onderkomen. Tevens hebben ze ook een creatieve avond gehouden voor een aantal bewoners.

Waypoint Bunschoten

Waypoint Bunschoten heeft regelmatig overleggen in de Hoekstraat 11. Waypoint Bunschoten heeft als missie om gedreven door passie dé plek in Bunschoten zijn waar mensen die met verslavingsproblematiek te maken krijgen blijvend passende zorg vinden, waarin ze de liefde van Jezus mogen ervaren, waardoor ze in eigenwaarde en vrijheid mogen groeien.

Jongeren Lighthouse 14-18

Ongeveer 1 x per 3 weken komt een jeugdgroep van de Lighthouse samen in Hoekstraat 11. Iedereen is welkom tussen de 14-18 jaar. Ze kijken een film, discussiëren, doen een spelletje en hebben het vooral gezellig met elkaar met als doel de band onderling te versterken en samen te leren van Jezus.

PKN connect 18-25

Ongeveer 1 x per maand komen een aantal jong volwassenen samen om met elkaar te praten en na te denken over Jezus. Dit gebeurt aan de hand van een spel, film of gewoon een gezellige avond.

Kingdom Care / coaching (ex) verslaafden

Ewout van de Groep heeft met zijn bedrijf Kingdom Care coaching sessie gehad in Hoekstraat 11. Dit pand biedt anonimiteit, geborgenheid en veiligheid. Ewout en zijn cliënten hebben het als zeer prettig ervaren om in Hoekstraat 11 opbouwende gesprekken te mogen hebben.

Maranathakerk diverse activiteiten

Vanuit de Maranathakerk is er verschillende keren gebruik gemaakt van Hoekstraat 11. Door bijvoorbeeld daar een 'groot huisbezoek' te organiseren, catechisatie-avonden te houden, huiskringen die daar plaats vonden.

Maranathakerk toerusting GKV

- **Handletteren**

Vanuit de commissie Toerusting hebben we een avond mogen organiseren met betrekking tot handletteren. We mochten 8 vrouwen ontvangen en deze op weg helpen met het handletteren van een mooie (bijbel)tekst.

- **Filmavond**

Vanuit de commissie Toerusting hebben we een filmavond mogen organiseren. De film War Room is getoond en we hebben met elkaar (12 personen) door mogen spreken over het gebed in je persoonlijk leven.

Visserijdag evangelisatie

Op de eerste zaterdag in september (Visserijdag) hebben Monique en Jacob Malenstein geëvangéliseerd vanuit Hoekstraat 11 en was Hoekstraat 11 de gehele dag geopend. Er zijn mooie gesprekken gevoerd met vele passanten en veel mensen uit Bunschoten hebben kennis kunnen maken met Hoekstraat 11

Kringen/Connect groep

Vanuit verschillende kerken wordt er gebruikt gemaakt van Hoekstraat 11 als locatie om een kringavond of –dag te houden. Verdieping in Gods woord en verbinding met elkaar staat dan centraal.

Vliegende Hollander

Een aantal keren per jaar komt er een groep samen in de Hoekstraat die elkaar hebben ontmoet met een reis van de Vliegende Hollander.

Alpha cursus

Hoekstraat 11 mag ook voorzien in een locatie voor de cursusleiders van de Alpha om te overleggen en te bidden voor hun Alpha Cursus. Alpha Nederland heeft ook gebruik gemaakt van Hoekstraat 11 als overlegruimte.

Organisatie aspecten

- **Bestuur en raadgevers**

Per eind 2017 waren de volgende bestuursleden actief:

- Dennis de Graaf – voorzitter
- Danielle de Graaf - penningmeester
- Amelius Bos - secretaris
- Aryenne de Jong - algemeen bestuurslid

Fondsenwerving

In 2017 heeft de stichting een ANBI-status gekregen. We hebben in januari 2017 een donatie gehad van de Erven van de Stack. Verder is er een donatie geweest in april 2017 vanuit Job4us. Daar komen we op dit moment ruim mee uit.

Kerken, gemeente en hulpinstanties

Kerken, gemeente en hulpinstanties weten ons steeds beter te vinden en maken ook gebruik van Hoekstraat 11 als overlegruimte, organiseren van toerusting, kring, catechisatie zoals hierboven beschreven staat.

Toekomst

In 2018 zullen we onze visie blijven uitdragen en kracht bij zetten. Het uitdragen van Gods liefde aan iedereen en met name de jongeren blijft een actueel onderwerp in Bunschoten-Spakenburg. Hoekstraat 11 als vrijplaats voor jongeren voorziet in de behoeften en steeds meer jongeren, kerken en instanties weten ons te vinden. We willen ons door God laten leiden en bidden of er steeds meer mensen op ons pad mogen komen die in Hoekstraat 11 activiteiten willen organiseren voor, met name, de jongeren.

Onze speerpunten voor 2018 zijn:

- Blijven uitdragen van de liefde van Jezus aan iedereen, met name aan de jongeren;
- Nog meer bekendheid bij jongeren, kerken, gemeentelijke instanties;
- De verbinding blijven zoeken met de verslavingszorg in Bunschoten;

We blijven bidden voor God's leiding in dit mooie project. We zien dat Hij mensen op ons pad brengt die Hoekstraat 11 kunnen gebruiken om activiteiten te organiseren en dat dit tot opbouw mag zijn van God's gemeente in Bunschoten.

Mocht u ons werk willen steunen dan kan dat door een gift over te maken op NL34 RABO 0316654779 t.n.v. Stichting Hoekstraat 11.

Tot slot willen we God bedanken voor zijn zegen op dit project. We ervaren dat Zijn Hand ons leidt en beschermt. We bidden bescherming en zegen uit over iedereen die in Hoekstraat 11 komt of spreekt met mensen die vanuit Hoekstraat 11 actief zijn.

Met liefdevolle groet,

Spakenburg, april 2018

Het bestuur van Hoekstraat 11